

Werken en leren voor een baan bij Zorggroep Hof en Hiem. De komende maanden leren we in dit blad zes verschillende leerlingen van Hof en Hiem kennen. In de serie 'Nieuwkomers in de thuiszorg' vertellen leerlingen over hun ervaringen met de nieuwe opleiding van Hof en Hiem Thuiszorg.

Nieuwkomers in de thuiszorg



“IK HAD VOORAL HEEL VEEL ZIN IN DIT NIEUWE BEGIN”

En dan zit je na zestien jaar opeens weer in de schoolbanken. Voor Metha Doedel (35) was er niets vreemds aan. Sterker nog: ze had zelfs haar oude leerlingnummer weer. “Die eerste schooldag voelde direct heel vertrouwd. En ik had vooral heel veel zin in dit nieuwe begin.”

Na haar opleiding detailhandel werkt Metha in verschillende winkels. Ze werkte zichzelf op tot bedrijfsleider en zocht telkens weer een nieuwe uitdaging. Totdat ze deze niet meer vond in de detailhandel en een vriendin haar tippte over de opleiding bij Hof en Hiem. Dit was ook net wat voor haar. “Onder het motto ‘gokje wagen, prijsje winnen’ heb ik me ingeschreven. Ik werd diezelfde middag gebeld. Ik had de baan!”, vertelt Metha met een lach van oor tot oor.

Maar met een gezin met twee kinderen en een man die fulltime werkt is het best even schakelen om ook nog naar school te gaan én weer huiswerk te hebben.



Metha Doedel

Metha Doedel:

“Ondanks dat ik het druk heb met school én werk, heb ik nu meer vrije tijd”

“Het is wel pittig. Je moet echt strak organiseren, anders verzand je erin. En ik vind het natuurlijk belangrijk om er ook voor de kinderen te zijn. Dus als mijn dochter van zes naar school is en mijn zontje van twee slaapt, pak ik vaak mijn huiswerk erbij. Net als in de avonden. Verder heb ik het zo geregeld dat we bij de opvang hele dagen afnemen. Dat is goedkoper en daardoor heb ik na een ochtenddienst nog heel wat uurtjes om mijn verslagen te schrijven.”

Wat ook helpt is dat haar roosters vrij stabiel zijn. Metha: “Dat scheelt een boel. Hier is de opvang inmiddels ook op ingericht en zo weet iedereen waar hij aan toe is. Om de week werk ik in het weekend. Voorheen werkte ik elke zaterdag en soms ook nog de koopzondag. Dat ik nu maar één keer in de twee weekenden hoef te werken vind ik echt een openbaring, heerlijk! Meestal heb ik ook nog een vroege dienst waardoor ik om elf uur weer vrij ben. Thuis zitten ze dan vaak net in de kleren waardoor we er direct op uit kunnen om iets leuks te doen. Ondanks dat ik het druk heb met school én werk, heb ik nu meer vrije tijd. Hoe mooi is dat?”

